

STENUNGSUND



INLANDET

Medlem av Sveriges Släktforskarförbund

www.insf.se

KUNGÄLV



INLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGENS MEDLEMSTIDNING

ISSN 1401-7261

Årgång 20 nummer 1

29 februari 2012



Från vänster: Oskar Andersson, Kerstin Andersdotter, Andrea Andersson, Juliana Olovsdotter, Valborg Andersson och på hästen August Andersson.

Ett fantastiskt handkollrat foto från Flöga i Solberga från slutet av 1800-talet. Storleken är 30 x 40 cm så det kan inte ha varit billigt att få det målat.

Personerna är mina anor. Den äldsta, Kerstin är min mormors mormor. Hon föddes 1822 i Flöga och dog där 1901. Juliana är hennes dotter, född 1858 och gift med August på hästen. Han föddes

1851 i Hammar, Solberga. Juliana håller dottern Walborg i famnen, min mormor, född 1896. Oskar, Andrea och Walborg är syskon.

Bilden, som jag har fått av min mors syster Kerstin hänger nu på väggen och pryder verkligen sin plats.

Roger Björkstam

Anbytarträffar

I Hembygdsföreningens prästgårdsladugård i Torsby vid följande datum 2012: 8/3, 12/4, 10/5, 13/9, 11/10 och 8/11. Vi börjar kl. 11:00 till ca. 14.00.

I Biblioteket, Fregatten i Stenungsund vid följande datum 2012: 31/3, 28/4, 29/9, 27/10 och 24/11 (Obs! datum) Vi börjar kl. 11.00 till ca. 14:00.



Anbytarträff i Fregatten, Stenungsund tillsammans med Tjörn & Orust Släktforskare. Lördagen den 27 oktober kl. 10 – 14. Vi arrangerar i år.

Årsmöte måndagen den 19 mars i Församlingshemmet, Jörlanda. Se kallelse på sista sidan.



Foto:RBj.

STYRELSEN

Ordf.	Siv Alexandersson Skogen 180 442 93 KAREBY Tel: 0303-222112 siv.alexandersson@telia.com
V. ordf.	Stig Rutgersson Granneby 160 442 95 HÅLTA Tel: 0303-227701 stigrutger@home.se
Kassör	Roger Björkstam Smällen 120 442 51 YTTERBY Tel: 0705-223125 rbi@home.se
Sekr.	Astrid Svensson Skälldal 260 442 96 KODE Tel: 0303-54089 astrid.svensson@home.se
Ledamot	Maj Eriksson Neros väg 8 444 60 STORA HÖGA Tel: 0303-777562 sven-morgan@telia.com
Ledamot	Barbro Siberg Skårby Station 170 442 93 KAREBY Tel: 0303-222671 barbro.siberg@telia.com
Suppl.	Kenneth Bengtsson Ö Hällesdalen 112 444 79 SVENSHÖGEN Tel: 0303-774060 kenneth5604@hotmail.com
Suppl.	Anette Tuores Stinneröd 260 442 92 ROMELANDA Tel: 0303-228166 tuores@passagen.se

REVISORER

Ord.	Nils Emanuelsson Videgatan 8 444 42 STENUNGSUND Tel: 0303-771143
Ord.	Margit Olsson Hålebäcken 181 472 91 STILLINGSÖN Tel: 0304-43349
Suppl.	Sune Hermansson Skogomevägen 18 422 50 HISINGS BACKA Tel: 031-551363
Suppl.	Inga-Lill Karlsson Tvetgatan 102 442 33 KUNGÄLV Tel: 0303-244008

VALBEREDNING

Samk.	Kurt Malm Skolvägen 4 442 50 YTTERBY Tel: 0303-58901
	Hans Lidhall Tel: 0303-226797 Karl-Erik Jansson Tel 0706-283788

KONTAKTOMBUD (tel. se ovan)

Romelanda – Anette Tuores. **Ucklum & Spekeröd** – Sune Hermansson.
Ytterby & Kungälv – Roger Björkstam. **Torsby, Harestad & Lyeck** – Hans Lidhall.
Solberga, Håltå & Jörlanda – Astrid Svensson. **Ödsmål & Norum** – Maj Eriksson.
Marstrand – Lisbeth Andersson 0303-14188, **Kareby** – Sven Nyblom 031-295122

Medlemsavgiften är 150:-/år. Vill Du gå med i föreningen! Betala in 150:- på plusgiro 438 28 03-7 eller bankgiro 829-0678. **Ange ny medlem.** Glöm ej namn och adress.

Gåvor mottages tacksamt. Gärna böcker till vårt bibliotek.

Föreningens adress:

Inlands Släktforskare c/o Siv Alexandersson Skogen 180 442 93 KAREBY.
Org.nr: 802430-8374. Medlemsnr. i SSFf: 16196. Upplaga 220 ex, ISSN 1401-7261.
Hemsida: www.insf.se.

MEDLEMSBIBLIOTEKET

i Laggårn

Du är välkommen att låna böcker och läsa i lugn och ro hemma. Böckerna är numrerade och det finns ett blad för varje bok i en pärm, som står bredvid böckerna. Du skriver ditt namn och tecknar på det numrerade bladet och datum för lånet. När Du lämnar tillbaka boken så skriver Du in återlämningsdatum. Lånetiden är en månad. Vi har även medlemsblad från angränsande föreningar, dock ej till utlåning.

Ordföranden har ordet

Hoppas att ni alla har haft en skön jul- och nyårshelg. När jag skriver det här, i slutet av januari, så lyser solen utanför mitt fönster och det glittrar i snön. Äntligen en möjlighet, att få prova på en skidtur!

Nu börjar 2012 och vi fortsätter med släktforskningen. Vår första anbytarträff i Laggår'n har redan varit och det var roligt att återse alla igen. Där har vi en pågående cirkel på torsdagar, så där finnas alltid folk som ställer upp, även på anbytar dagarna.

Hitintills har det mest varit styrelsemedlemmar som tar hand om anbytarträffarna på Fregatten. Vi har träffar sista lördagen i månaden januari till april och september till november. För att det skall fungera bra även i fortsättningen, så behöver vi hjälp från våra kära medlemmar, med att lära nytillkomna att hitta rätt bland allt forskarmaterial. All hjälp är välkommen, du behöver inte vara proffs. Det räcker om du kan visa hur man börjar, för att visa nya släktforskare in i det, som vi tycker är det roligaste som finns, nämligen släktforskning. Kan och vill du hjälpa till, så hör av dig till någon i styrelsen.

Kära medlemmar, det är mycket som hänt sedan vår förening startade, datorn har gett oss många möjligheter.

Frågan måste ställas till alla:

Vad önskar du av Inlands Släktforskare?

Är det tidningen som är viktig?

Är det föreläsningarna på års- och höstmöte du vill lyssna till?

Är det anbytarträffarna du vill besöka och få utbyte av?

Eller något annat?

För att föreningen skall kunna överleva behöver vi veta vad alla ni medlemmar önskar av oss. Vi har börjat med en undersökning för att få ett underlag. Du får gärna förekomma vårt samtal genom att e-posta dina synpunkter till tuores@passagen.se

Det kommer att bli förändringar i styrelsen. Vi behöver få fram namn på personer som vill vara med och arbeta för föreningen, så att den kan fortsätta fungera på ett bra sätt. Är du en person med tid, lust och idéer eller känner du någon som du vill föreslå, så ring till någon i valberedningen.

Hälsar Siv Alexandersson

Gamla biblar/böcker

Av Anette Tuores

Det finns massor av gamla biblar idag och ibland finns det ett namn skrivet men inte så mycket mer. Men... titta ordentligt på varje sida för man vet aldrig vad man kan hitta.

Den första boken har tillhört min morfars farfar och farmor Leander Åhs och Anna-Britta Andersdotter bosatta i Anrås, Jörlanda. Senare i Norrmannebo, Romelanda.

De har skrivit på första bladet:

År 1873 den 19 maj blef vår lille sån August Bernhard född hit till världen.

Dottern Alma Josefina född den 6 maj 1875

Och Dottern Amanda Beata född den 14 juli 1877.

Detta är bra då det är ytterligare en källa som bekräftar datumen.

Jag har inte läst hela boken men bläddrat en del.

När dottern en gång satt och bläddrade säger hon att det är någon som skrivit mitt i boken. Något jag inte hade sett men som gjorde mig mycket nyfiken. Det visade sig att boken är i två delar. Att det i mitt i boken började om på sidan 1 var inget jag lagt märke till.

De första sidorna är fint lagade så troligen är den inbunden samtidigt. Andra hälften är betraktelser översatt av Olof Rönigk i Stockholm 1757. Ett handskrivet namn *Peter Turell*.

På försättsbladet i del 2 står det handskrivit:

År 1793 d. 8^{de} Marij firades Jubil-dagen Här i Swergie, då Härr Pastoren Anders Freding prädikade den stora dagen i Thorsby Kyrcka, då Han hade till Jntredes ..., som Nu efter följer hos Propheten Hesekil uti dess 24^{de} Capitel: och W: Den 24^{dra} orden som sålunda i Jesu namn, lyder. Du människobarn skrif namnet. Dagen up, Ja rätt thenna dagen ... Otte sången, Matth: 16^{de} Cap: W 18^{de} uppå

detta Berget, skall jag bygga min församling och dödsrikets Portar skola icke vara henne öfwer-mäktige Herren giör; lätt och på Honom frögdas ock glädjas Afton Sängen 2^{dra} Pet: 1 Cap: W 2^{dra} Nåd och frid

Förökes sig, uti eder, genom Gudh och vår Herre Jesu, Christi kundskap. Som till minnes Antecknad är af mig

Olle Ericsson i Staby

Olle var född 1746 i Runneröd Torsby, och gift 1774 med enkan Anna Jonsdotter. De var bosatta i Staby Nedergård, Torsby.

Anna-Brittas Andersdotters föräldrar är; modern Brita Gunnarsdotter född 1803 i Vallby, Solberga. Död 1863 i Solberga Östergård. Fadern Anders Andersson född 1804. Död 1873 i Solberga Östergård. Brita var tidigare gift med Anders Olofsson 1793-1834.

När Brita och Anders nr 2 gifter sig 1836 i Solberga har de äktenskapsförord enligt Britas bo-uppteckning.

Inflyttning och husförhör

åren 1830-36, samt några sidor vid Solberga by saknas åren efter i husförhöret och faddrar till barnen är från hennes släkt.

Jag har inte funnit vart "min Anders" kommer ifrån så kan denne Olle i Staby vara länken till svaret?

Om någon hittar något samband tar jag tack-samt emot det.



Min andra bok heter *Gottholds tillfällige andachter*.

Ofta har gamla böcker blivit kvar på gårdarna, men den här har cirkulerat.

De äldsta som är skrivit lyder:
*Från året 1671 den 16 augusti
Samma tid år 1846 är 175 år
Då Pastor Seriver? låtit
Komma detta werket i
Dagsljuset; men äfwen
Titelbladet bortkommit
Gud låt mig af denna
Boken få den uppbygelse
Som kan lända mig till
Nytto och gagn under
min vandring i tiden
J G Ljungström.*

Nästa uppslag:
*Allena till Gud sätt
ditt hopp Fast ty
menniskors hjelp gå
Hän med häste Gud
är allena Trofast och
huld med otrohet är
verlden full Bevara
din ära jag säger
Förvist ty hon är dig
en a---
Qvist du känt henne
mista För fögo ting,
hon möter dig Ej löp
werden omkring
Christi folk du detta
lär Baktala ingen eko
han är Hafva tand
för tunga är Ingen
blygd. Baktala är stor
odygd.*



Fältväbel Johan Gustaf Ljungström levde 1780-1846. Han gifte sig 1806 med Ertmounth Sophia Prytz 1787-1828. De bodde i Labol, Spekeröd och flyttar 1823 till Svaleberg i Jörlanda.

De får tillsammans 8 barn och efter hustruns död "har han ihop det" med Kerstin Nilsson 1807-1861 och de får 3 barn tillsammans.

Jag hittar inte vart J G kommer ifrån men i hans bouppteckning finns en skuld till guldarbetaren Ljungström i Uddevalla. Tänkbart att de är bröder men kan inte bekräfta det.

Denne Ljungström i Uddevalla försvinner utomlands. Ovan står "löp ej werden och baktala inte". Läs om dennes öde på <http://redviking.se/wp2>.

Nästa blad som är skrivit på:
*Denna Boken är om-
Bunden i Uddevalla stad
År 1845, hos Boktryckaren
Och Bokbindaren därstädes
Och med 2^{de} andra böcker
Kostade Twå Riksdaler
Men det är icke bra, att
Emedan denna bok gått för
mycke i lån, har det kommit
bort något uti den samma.*

Nästa blad;
*Pehr Heljesson i Dahlen
Hafwer köpt denna
boken på auktion efter
fältväbel JP Ljungström
då boende wid Bocksten
den 24 augusti 1846 och
Tillhörer undertecknad
med all rätta.
Dahlen den 4 oktober
1846
Pehr Heljesson*

Enligt husförhören har J P inte bott vid Bocksten. Per Heljesson 1817-1860 född och död i Dahlen, Romelanda. Gift med Olena Andersdotter född 1817 i Björred, Solberga död 1888.

De får 6 barn, bla sonen Anders 1842-1872.

Olena gifter om sig 1862

med Anders Svensson 1837-1911. De är bosatta i Bocksten, Jörlanda 1862-1864.

Då har sonen Anders skrivit sitt namn

Anders Persson i Bocksten

På sista sidan står

August Berntsson

Svartedalen i Spekeröd socken 1863

August är bror till min morfars farfar Leander Åhs. Hur han kommit över boken framgår ej.

August var född 1836 i Svartedalen, Spekeröd. Avlider 1865 ogift.

På första sidan står

Albertina Berntsdotter

Albertina levde 1842-1871 och är syster till ovanstående August. Boken förblir kvar i hemmet.

Albertina gifter sig 1866 med Johannes Olausson Kullberg född 1841 i Kulan, Spekeröd. Familjen flyttar till Göteborg.

NYA MEDLEMMAR



Efter Albertina är det inget som skrivit men följden bör vara så här:

Modern Inger Andersdotter 1808-1881 bosatt i Svartedalen, Spekeröd.

Inger var den sista som var skriven som boende i Svartedalen då Kungliga Hushållssällskapet i Göteborg blir ägare till marken.

Sonen Leander 1846-1924 har därefter boken, vidare hans son August Åhs 1873-1959.

Sen till hans son Albert Berntsson 1908-1973 som är min morfars bror.

När Alberts hustru Anna senare flyttar in på hemmet vill hon inte ha med sin tv som hon lämnar till en bekant. Hon skickar även med den här boken på köpet. Eftersom den är från min släkt blir jag tillfrågad om jag vill ha den, självklart tackade jag ja.

De sista 166 åren kan jag nästan redovisa för, men ödet för de första 175 åren får bli en gåta.

Anette Tuores

Mellan Kråkerön Skräddarön

Öar i Väst, del 5. Av Evert Samuelsson

År 1388 kallas denna ö ”Maedel Krakar öy” och 1594 ”Mellom Krogerön”, men i början av 1700-talet kommer namnet Skräddarön i bruk. Helt säkert har det bott en skräddare där och detta har givit ön ett nytt namn, men någon skräddare har inte spårats i tillgängliga dokument. Det gamla namnet användes dock ännu en tid i tingsprotokoll och dylikt, men i våra dagar har det fallit helt ur bruk.

Från slutet av 1600-talet ägdes ön av bönderna i Tjuvkil Nordgård. Ett protokoll från sommaringet 1739 bekräftar detta: *”Emot oloflig åtgärd på Mellan Kråkerön i Lycke Sochn, lydande som Augement under Rusthållet nr 60 (Nordgård) medelst liungs och små enars afhämtande til bränsle utaf främmande och dem som altsingen del deri äga anhåller Rusthållarne Måns Andersson och Jöns Larsson om förbud så wäl som emot nya antagne wägar med gående, ridande eller kiörande öfwer ängen Slätten och deras deri ägande delar, hwilket Rätten i öfwerwägende tog och skiäligt pröfwade, at wid den plicht Lagen pålägger samt tre daler smtz wite förbiuda oloflig åwerkan med Liung eller Enars tagande på Mellan Kråkerön, hwartill Åboen äfwen skal förfallen wara, om han tillåter slik framfart eller derom kunskap får och det icke hindra söker eller tilkänna gifwer. Jemwäl ock förbiudes wid samma wite owanliga och skadliga wägar öfwer Måns Anderssons och Jöns Larssons änetegar i Slätten. Som wederbörande til rättelse länder.”*

Vid Jöns Larssons bortgång 1781 ärvdes hans del av sonen Hans, men han sålde nästan omedelbart till broder Olof. År 1794 sålde Olof Jönsson och Olof Mårtensson Skräddarön till Pehr Persson och Anna Ambiörnsdotter. Fastebrevet, som utfärdades den 16 mars 1797 lydte som följer:

”Fastebref för Pehr Pehrsson och dess hustru Anna Ambiörnsdotter på 1/4-dels mantal i Krono Skatte hemmanet Millan Kråkerön i Lycke socken, som Olof Jönsson och dess hustru Johanna

Olofsdotter samt Olof Mårtensson med dess hustru Maria Anders-dotter, igenom utgifwet bewittnat köpebref af den 5 Maij 1794 till de förstnämde för 516 Rdr 32 skilling i riksgäldssedlar försåldt.....”. Här uppges ön vara 1/4-dels mantal, men i de flesta handlingar finner man uppgiften 1/8-dels mantal. Möjligen förmedlades hemmanstalet vid ett senare tillfälle.

År 1809 sålde Pehr och Anna ön till handelsmannen i Marstrand Samuel Brask, som även köpte Skorpedal, där familjen bosatte sig. Det uppstod tyvärr oenighet i familjen. Det blev skilsmässa och hustrun löste ut sin man och blev ägare till såväl Skorpedal som Skräddarön. Samuel Brask blev så småningom en försupen avsigkommen person i behov av socknens fattigvård.

Omkring 1830 blev Gustaf Svensson Heden, Berndt Olofsson Kulperöd och Torbiörn Olofsson Lycke ägare till ön. År 1834 sålde Gustaf Svensson sin del 1/24 mantal till Anders Johannesson Stora Lycke.

Det har funnits invånare på denna ö sedan lång tid tillbaka. I Bohus Slotts Jordebok från år 1625 omnämnes en ”Anders på Mellom Krågerön”. I protokollet från år 1739 här ovan ser vi, att det fanns en ”åbo” på ön och i ett protokoll från sommaringet 1750 omnämnes en änka bosatt på Skräddarön. Det var båtsman Anders Pehrsson Spansk, som hade tagit ut stemning på sin syster änkan Kierstin Christophersdotter i Vena.

Under sillfisket i senare delen av 1700-talet bosatte sig flera familjer på Skräddarön. De flyttade emellertid runt bland öarna, varför det är svårt att få fram det rätta antalet invånare vid varje tillfälle. Den siste invånaren där torde ha varit skepparen och ungarlen Johannes Ericsson, som lämnade ön omkring år 1830. På förljande sidor följer några av de människor som bodde på ön.

Mkr1

Mannen okänd

Anna Torbiörnsdotter

Omkr. 1711 – 24/10 1781 (70 år – änka)

Mkr2

Olof Petersson

Omkr. 1732 – 10/1 1771 (39 år)

Johannes

28/10 1762

Anna Larsdotter

Omkr. 1726 – 4/7 1784 (58 år – änka)

Mkr3

Olof		Kierstin Pehrsdotter Omr. 1750 – levde 1775 Syster till båtsman Anders Spansk se Mkr6
Berndt	omkr. 1751	
Anders Stephansson		Kierstin Pehrsdotter
	Omr. 1721 – 17/12 1789 (68 år)	
	Vigdes den 17 mars 1776. Familjen flyttade till Skeppshall.	

Mkr5

Torbiörn Sörensson		Anna Andersdotter
	Omr. 1735 – 27/11 1804 (69 år)	Vigdes den 11 juni 1769
Olof	19/7 1771	se R28
Sven	16/6 1774	se R19
Anders	1/8 1777	se R29
Johannes	21/11 1779	koppor
Börtha	27/4 1783 – 28/4 1786	
	Familjen flyttade till Rörholmen 1784.	

Mkr6

Berndt Olofsson		Johanna Johansdotter
	Omr. 1751 - ½ 1794 (43 år)	Omr. 1752
	Se Mkr3	
Olena	7/7 1778	
Inger	21/4 1780	
Catharina	18/6 1782 – 16/1 1784	
Christian	4/11 1784	
Olaus	29/5 1778 – 15/3 1789	
Anna Christina	23/6 1790 – 25/1 1791	
Catharina	6/4 1792	
Berndt	7/6 1794	
	Familjen flyttade till Skepphall 1784.	

Mkr 7

Lars Andersson		Margaretha Andersdotter
	Omr. 1757 -	Omr. 1765
Anna	13/4 1789	
Olle	19/10 1792	
	Enligt gästgivaren Olof Månssons ”dagbok” övertog Lars Andersson bruket av ¼ Tjuvkil Västergård år 1792.	

Mkr8 = R16

Pehr Pehrsson		Anna Ambiörnsdotter
	Omr. 1758	Omr. 1764
Britta	1793	
Christian	1796	
Andreas	1802	
	I maj 1794 köpte Pehr och Anna Skräddarön av Olof Jönsson och Olof Mårtensson i Tjuvkil. På denna lilla gård hade de 1 häst, 2 kor och 4 får. De bodde kvar där till omkring 1809.	

Mkr9 = L10

Eric Jonsson		Margaretha Torbiörnsdotter
--------------	--	----------------------------

År 1819 sålde Eric och Margaretha sin del av Långön och flyttade till Skräddarön. De båda barnen Anna Catharina och Johannes var då kvar i hemmet – se Mkr10 och Mkr11.

Mkr10

Bengt Andersson

Anna Catharina Erikdotter

20/5 1796 -

Från Skorpedal

Se Mkr9 och L10

Vigdes den 19 november 1824. Båda var då hemma på Skräddarön.

Anders

1/3 1825

Mkr11 – Skepparen, torparen

Johannes Eriksson

Ogift

10/7 1807

Se Mkr9

Detta var sannolikt Skräddaröns siste innevånare.

Norra Kråkerön

Öar i Väst, del 6. Av Evert Samuelsson

Det ursprungliga namnet var Norra Kråkerön, men redan på 1700-talet hade det dragits samman till **Nordön** eller **Nolön** – det senare givetvis uttalat med ett tjockt "I"

Nordöns ägare var i mitten av 1700-talet von Köhler på Gullbringa säteri. År 1761 står grevinnan von Köhler som innehavare av ett silssalteri där. När hennes son Georg Ludvig von Köhler år 1766 sålde ön till Olof Carlsson och hans hustru Maret Jacobsdotter, skrevs det in en passus i köpebrevet, att säljaren skulle få ha kvar denna anläggning, så länge fisket varade. Dessutom skulle köparen varje lördag från mitten av maj till mitten av november transportera varor från Tjuvkils Huvud till Marstrand för säteriets räkning. Tydligt salufördes trädgårds- och jordbruksprodukter där redan vid mitten av 1700-talet. Denna påлага på Nordöbonden levde kvar lång tid framöver.

Olof Carlsson var nära 60 år gammal när han köpte Nordön. Han kan dock ha varit bosatt där och brukat ön långt tidigare. År 1782 sålde han till sonen Anders Olofsson. Det första uppbudsprotokollet från sommaringet detta år lydde som följer:

"1/8-dels Krono Skatte Båtsmanshålls hemman Nolöen i Lycke Sochn belägit, som Anders Olofsson och hans hustru Anna Amundsdotter enligt behörigen uprättat köpebref under den 14 nästlidne april sig tilhandlat af den förres Fader Olof Carlsson för en utsatt köpeskilling 233 Rdr 16 sk Specie, theraf säljarens öfriga barn döttrarna Kierstin och Karin skola hafwa hwarthera hälften eller 116 Rdr 32 sk Specie och har säljaren förbehållit sig disposition af ägendomen i thes lifztid samt sedan anständig begrafning, hwartil äfwen förenämnde Kierstin och Karin Olofsdöttrar samt theras männer Måns Larsson och Gunne Torbiörnsson med thes namns undersättjande samtyckt, blef för köparen upbudet 1:sta gången."

Anders Olofsson och Anna Amundsdotter innehade Nordön till år 1808, då de sålde den till sonen Olof Andersson, som då var ogift. I detta köpebrev sägs det att köparen *"skall utgöra wanligt onus till Gullbringa Säteri."* Detta torde avse transporter av varor från Tjuvkils Huvud till Marstrand.

Vid nästa generationsskifte blev det emellertid en dotter som övertog gården. Det var Anna Christina – gift med Samuel Pehrsson från Norra Lycke och så blev fallet ännu en gång, när dottern Charlotta Samuelsdotter – gift med Johannes Andersson från Jutegården i Västra – gjorde så. Sedan följde två generationer, där söner tog vid, nämligen Julius Johansson omkring 1918 och sedan dennes son Ivar, som alltså är den sjunde generationen av denna släkt som innehar ön.

Utöver dessa innehavare av ön har minst två förvaltare för skifferbrottet i Tjuvkil varit bosatta på Nordön. Skifferbrytning har förekommit i Tjuvkil sedan flera hundra år, men det finns föga dokumentation om detta. Möjligen var Kockholmen den första brytningsplatsen och Tjuvkils Huvud en senare, men detta är en gissning. År 1843 kom en fanjunkare Johan Welin och *"upptäckte"* att det fanns glimmerskiffer vid Tjuvkils Huvud. Han inmutade brytningsrätten och anställde några kunniga skifferarbetare från Värmland. År 1856 arrenderade han på 50 år *"en vid Nordöns Sydöstra udde utstakad jordrymd Nordre Hufvud kallad"* samt Busholmen och Wrångholmen. Dessa holmar kom att ingå i inmutningen och skifferbrottet fick namnet *"Nordöns skifferbrott"*. Minst två av skifferbrottets förvaltare var bosatta på Nordön.

När Marstrandsvägen var färdig år 1940 hade ön fått fast landförbindelse och ett antal villor byggdes där. Dessutom iordningställdes en småbåtshamn av god klass, som med sitt utomordentligt fina läge är mycket attraktiv.

Här följer de innevånare på Nordön som återfunnits i dokumenten:

NKr1 (jmf Bretnäs tab. 8)

Olof Carlsson

Omkr. 1708 – 1/12 1785 (77.2. .)

Se Erslycke 4

Kierstin	omkr. 1742 – 12/3 1799
Anders	omkr. 1751 – 8/4 1830
Gunnur	omkr. 1756 – 1/5 1768
Karin	omkr. 1759 – 20/11 1828

Maret Jacobsdotter

Omkr. 1708 – 4/1 1778 (69 år)

Se Tjuvkil Mellangård 18

se StKr16

se Nkr2

se R18

Nkr2 (jmf Bremnäs tab. 12)

Anders Olofsson Omkr. 1751 – 8/4 1830 (79. 3.) Se Nkr1	Anna Amundsdotter Omkr. 1752 – 24/4 1821 (69. 1. 22.) Från Kroken, Romelanda
Vigdes den 1 januari 1778.	
Jacob	13/12 1778 – 6/10 1807
Anna	20/5 1783
Maria	24/3 1785
Olof	20/6 1787
Gunilla	14/5 1790 – 27/4 1815
Simon	12/8 1793 – 6/3 1795
	se Bremnäs Östergård 6
	se Bremnäs Västergård 6
	se Nkr3
	ogift

Nkr3 (jmf Bremnäs tab. 16)

Olof Andersson 20/6 1787 – 23/10 1867 Se Nkr2	Johanna Christiansdotter 21/4 1795 – 10/5 1868 Se Bremnäs Övergård 6
Vigdes den 2 november 1817.	
Jacob	1/2 1819
Anna Christina	4/10 1820
Johannes	16/10 1823 - ?/5 1824
Samuel	25/2 1825
Christian	4/4 1827
Olaus	28/5 1829
Johanna Gustava	11/3 1833
August	6/3 1835
Andreas	31/3 1838 – 6/4 1838
Andreas	27/2 1840
	se Bremnäs tab. 367
	se Nkr4
	se Bremnäs Övergård 8A
	se Bremnäs tab. 350

Nkr4 (jmf Bremnäs tab. 19)

Samuel Pehrsson 1/3 1811 – 20/10 1887 Se Norra Lycke 12	Anna Christina Olofsdotter 4/10 1820 – 23/11 1904 Se Nkr3
Vigdes den 31 juli 1851.	
Peter Julius	19/6 1853 – 9/5 1868
Charlotta	22/2 1855
Carl Johan	12/5 1857
Selma Ant.	1/1 1861 – 4/10 1861
	se Nkr5

Nkr5 (jmf Bremnäs tab. 27)

Johannes Andersson 27/12 1842 Från Jutegården Vävra	Charlotta Samuelsdotter 22/2 1855 Se Nkr4
Vigdes den 2 januari 1874.	
Alma Josefina	3/12 1874
Axel Julius	1/6 1878
Sven Alfred	30/6 1882
Ada Christina	26/10 1886
	se Bremnäs Östergård 9
	se Nkr3
	se Bremnäs tab. 584
	se Bremnäs tab. 389

Nkr6 (jmf Bremnäs tab. 388)

Axel Julius Johansson 1/6 1878 – 9/5 1961 Se Nkr5	Ingeborg Aurora Severinsson 18/10 1897 - Från Brattön, Solberga
Vigdes den 4 maj 1918.	
Anna Charlotta	10/8 1918
Ivar Julius B.	21/5 1920
Ingegård	28/8 1928
	gift med Gustav Johansson
	se Nkr7
	gift med Vilhelm Högebrandt

Nkr7

Ivar Johansson

Britt Ivarsson

Nkr10 – Förvaltaren

Olof Kalin

6/6 1819

Olof Ossian 11/5 1854

Johan Agaton 7/12 1856

Olga Maria 6/11 1859

Sofia von Hage

5/4 1834

född på Nordön

Nkr11 – Förvaltaren, handelsmannen

Oscar Adolf Rosengren

8/1 1824 -

Carl Idolf E. 27/5 1855

Ada Sofia Charlotta 9/11 1856

Adolfina Geo. 21/2 1861

Änkefru Sofia Helena Rosengren

Ida Cecilia Charlotta Ålander

18/9 1824 -

född i Dalby

född i Dalby

född i Klara, Stockholm

Familjen var bosatt vid Tjuvkils Huvud 1868 – 1880 och flyttade sedan till Kungälv.

Utdrag ur Inlands Södra härads småprotokoll den 1 december 1856:

Arrende sydöstra Nordön.

Jag Samuel Pehrsson bortarrenderar på 50 års tid från den 14 mars 1856 till fanjunkare J Welin

1. En nu a Nordöns sydöstra udde utstakad jordrymd Nordre Hufvud kallad.
2. (Denna siffra var överhoppad – någon text fanns ej.)
3. Hela Busholmen med ett skär.
4. Hela Wrangholmen.

Årligt arrende 100 Riksdaler Riksmünt. Kapital 1666 2/3 Riksdaler Riksmünt, och skall räntan dera 6 % liqvidera årliga arrendet.

Denna ”jordrymd” blev boplats för de två ovannämnda förvaltarna. Tomten med sin husgrund finns kvar i ganska oförändrat skick och kallas ”Rosengrens trädgård”. Namnet ”Nordre Huvud” har däremot kommit helt ur bruk.

Potatismålet

från Göteborgs Museiernas arkiv på Polstjärnegatan. Arkiv nr 8141.

Framletat av Astrid Svensson. Renskrift av Yvonne Korsbo.

Utdrag af domboken, hållen wid Lagtima Winter Tinget wid Inlands Nordre Härad på tingsstället Smedseröd den 6te mars 1828.

§ 25 Hwid företagande af det från förra Tinget under § 40 i domboken uppskjutna mål, emellen Anders Larsson i Södra Winingstorp, Kärandes samt afledne Jacob Esbjörnssons i Skåra efterlemnade Enkan Kjerstin Svendsdotter på Löfön och hennes omyndige barns Förmyndare Andreas Håkansson och Jöns Swensson i Skåra, Swarande, angående Skuldfordran, inställde sig Parterne personligen, utom Swarande Enkan hwars talan utfördes af des förut gagnade ombud Nämndemannen Olof Swensson i Tunge, som företedde ett den 13de October 1821 emellan Jacob Esbjörnsson och Kjerstin Svendsdotter, i laglig ordning före wigseln upprättadt och wid domstolen uppwisat samt efter Jacobs död, ordentligen bewakat äktenskapsförord och Testamente, hwaregenom contrahenterne bland annat stadgat, att den Skuld som å någöndera sidan före äktenskapet befinnes, skulle å hwardera lagligen fördelas och ansåg ombudet sin hufwudman häregenom tillräckeligen tryggad för krafwet, om det ock kunde till wäsenligheten styrkas.

Käranden hade såsom wittnen inkallat Inge-mor Ericsson i Knafverstad, Johannes Andersson i Hwittsten och Daniel Hindricsson i Tunge, hwilka woro tillstädes, lämnades utan jäf, aflade Eden och berättade

1^{mo} Inge-mor Ericsson: Att för Twå eller Tre år sedan war wittnet kärandens Fader Lars Persson Följaktig till Jacob Esbjörnsson, som då låg sjuk men wid redigt förstånd erkände, att han emottagit Potäter af Lars Persson, derföre han lofwade att lemna

penningar då han själf fick sådana ifrån Wermeland, dit han sålt Potäterne, dock mindes icke hwarken Tunnetal eller summa.

Uppläst och widkänt.

2^{do} Johannes Andersson: att för fem eller sex år sedan, följde han med Käranden, då han till Jacob Esbjörnsson lemnade Potäter som denne emottog, för att i sin Båt föra till Wermeland men huru aftalet dem emellan war, huru mycket Potäter, som lemnades och hwad därföre skulle betalas, kände icke wittnet. Uppläst och widkänt.

3^{io} Daniel Hinricsson: Att han icke hade sig widare i saken bekant, än att han hörde Käranden, för omkring sju år sedan, kräfwa Jacob Esbjörnsson för Potäter, då denne låfte betalning med det första.

Uppläst och widkänt.

Swaranderne bestridde krafwet, under an-hållan om ersättning för rättegångs kostnader och riktigheten af sin fordom med Ed fästa hwilket dock af Swarandene bestrides.

Utslag

Afsagdt den 24^{de} mars Enär Edgång emot 17^{de} Capitlet 34^{de} § RättegångsBalken icke Käranden medgifwas och han på intet sätt styrkt hwarken werkligheten, eller beloppet af sin föregifna fordran hos afledne Jacob Essbjörnsson så warde Swaranderne, jäm-ligt 33^{dje} § i nyssnemnda Capitel och Balk från Krafwet rättwistligen frikänd och Käranden förpliktad att godtgöra deras rättegångs kostnader med Tre Riksdaler = 16^{Ba} Banco till dem gemensamt.

Ut Supra

på Häradsrättens wägnar

Engelhart

Inlands Släktforskare Verksamhetsberättelse för 2011.

Styrelsen för Inlands Släktforskare avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2011.

Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.

Utöver dessa har Föreningen haft årsmöte den 22 mars i Kungälvs Församlingshem. Denna kvälls föreläsare var Kungälvs kulturpristagare och hembygdsforskare Conny Andersson och fotograf Bo Eriksson som visade bilder och berättade från äldre och nyare tid i Kungälv.

Den 8 oktober hade Föreningen Kick Off på Kungälvs bibliotek med syfte att hjälpa intresserade att komma igång med släktforskning och värva nya medlemmar. Charlotte Börjesson demonstrerade släktforskningsprogrammet Disgen 8.2.

Den 21 oktober medverkade två styrelsemedlemmar med släktforskning vid pensionärsträff på Fregatten i Stenungsund.

Föreningen har också haft höstmöte den 25 oktober. I samband med detta firade Föreningen 20-årsjubileum med poängpromenad och kaffe och tårta. Två föreläsare kom till mötet. Per Clemensson som talade om vad vi kan finna i våra arkiv och Margareta Söderström som berättade om sin far Västgöta-Bengtsson.

Under året har Föreningen genomfört 15 anbytarträffar fördelade på Prästgårdslagårn i Torsby och Stenungsunds bibliotek i Stenungsund.

Tjörns Släktforskare anordnade och vår Förening och Orusts Släktforskare deltog i årets gemensamma anbytarträff den 29 oktober på Fregatten i Stenungsund.

Föreningen har fortsatt haft möten med Tjörns och Orusts Släktforskare om att forska i äldre material och göra detta tillgängligt.

En ny omgång av Hans Larssons pärmar har kopierats upp och uppdatering av dessa pågår kontinuerligt.

Under perioden har tre av Föreningens medlemmar fortsatt arbetat med fotografering av gårdsarkivet i Gilltorp, Jörlanda. Detta material kommer att sorteras och läggs in på hårddisk och senare föras över på CD-skivor.

Föreningens ordförande har tillverkat en textil bonad till Föreningen att användas vid sammankomster där man behöver synas. På bonaden finns texten Inlands Släktforskare samt Kungälvs och Stenungsunds vapen.

Driftsbidrag har erhållits från Kungälvs och Stenungsunds kommuner.

Material för avfuktning av arkivet och biblioteket i Prästgårdslagårn har köpts in och placerats där. Inköp av programvaror till datorer, CD skivor från Sv. Släktforskarförbund, boken Torp i Hålda och en "Dramaten" har gjorts.

Föreningen har anslutits till Nordea Banks Företag Bas som är en betaltjänst via Internet.

Föreningens webbmaster, Svante Carlsson, har fortsatt arbetet med Föreningens hemsida. Han har gett den en ny profil och uppdaterar den kontinuerligt. www.insf.se.

Två nummer av tidningen Inlandet har getts ut.

Vid årsskiftet 2011-2012 hade Föreningen 175 medlemmar.

Inlands Släktforskares Verksamhetsplan för 2012.

Föreningen planerar att genomföra anbytarträffar i Prästgårdslagårn i Torsby och på Stenungsunds bibliotek i Stenungsund under vår- och hösttermin.

Årsmöte och höstmöte med föreläsare.

Anordna gemensam anbytarträff med Orusts och Tjörns Släktforskare på Fregatten under hösten.

Möten med Orusts, Tjörns och Inlands Släktforskare för fortsatt forskning i äldre material.

Kontinuerlig uppdatering av Hans Larssons pärmar.

Fortsätta fotografering av gårdsarkivet i Gilltorp, Jörlanda och lagring av detta på hårddisk och överföring till CD skivor.

Arkiv och bibliotek i Prästgårdslagårn i Torsby ska hållas fuktfritt.

Ge ut tidningen Inlandet.

Kontinuerligt uppdatera Föreningens hemsida www.insf.se

Uppdatera Föreningens datorer med programvaror och släktforskningsmaterial.

Uppmärksamma Släktforskningens dag den 17 mars.

Föreningen planerar att delta i årets Släktforskardagar och årsstämma 24-26 augusti i Gävle.

Dagordning vid Årsmöte den 19 mars 2012

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av ordförande för mötet
- 3 Val av sekreterare för mötet
- 4 Mötets stadgeenliga utlysande
- 5 Fastställande av dagordning
- 6 Val av två justeringsmän/rösträknare
- 7 Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2011
- 8 Föreningens ekonomi
- 9 Revisionsberättelse för 2011
- 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2011
- 11 Val av ordinarie ledamöter
- 12 Val av suppleanter
- 13 Val av revisorer och revisorsersättare
- 14 Val av valberedning
- 15 Ev. stadgeändring. Se nästa sida.
- 16 Verksamhetsplan och budget för 2012
- 17 Medlemsavgift för 2013
- 18 Övriga ärenden
- 19 Mötets avslutning

Punkt 15 på dagordningen för årsmötet.

Förslag till stadgeändring, första gången.

Gamla § 4. Föreningens styrelse utses vid årsmötet och skall bestå av ordförande och minst sex ordinarie ledamöter, samt minst två ersättare. Styrelsen väljs alternerande på två år. Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen äger även rätt att knyta till sig andra personer som adjungerade ledamöter.

Valberedning bestående av tre personer utses av årsmötet.

Förslag till ny § 4. Föreningens styrelse utses vid årsmötet och skall bestå av ordförande och minst **fyra** ordinarie ledamöter, samt minst två ersättare. Styrelsen väljs alternerande på två år. Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen äger även rätt att knyta till sig andra personer som adjungerade ledamöter.

Valberedning bestående av tre personer utses av årsmötet.

Gamla § 14 För ändring av stadgar, överlåtelse av Föreningens egendom eller upplösning av Föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av alla röster. I händelse av Föreningens upplösning, skall dess samlingar och övriga tillhörigheter överlämnas till Kungälv och Stenungsunds kommuner.

Förslag till ny § 14 För ändring av stadgar, överlåtelse av Föreningens egendom eller upplösning av Föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av alla röster. I händelse av Föreningens upplösning, skall dess **befintliga medel, samlingar och övriga tillhörigheter överlämnas till sammanslutning med liknande intresse.**



Ingrid Hansson med bröderna Erik och Bertil. Barn till Adiel i Västergärdet och Hilda, bosatt i Göteborg.

Fotot på denna musicerande grupp är taget av Axel Hansson Västergärdet, Skälldal i Solberga omkring 1919-1920. De tre ungdomarna längst till höger är Axels brorsbarn Erik, Ingrid och Bertil Hansson från Göteborg. De två ynglingarna till vänster är okända men är troligen från trakten. Lägga märke till instrumenten! Kastrullock, påbyggd tennisrack mm.

Astrid och Stig Svensson

31 11
 Örn ordföraren O. P. Andersson i Gilltorps uille.
 Sittara god och lemna Gustaf Andersson på
 Gjettkär under Skar något extra spannmål /
 efter behag.
 Bröland och uille Torp da / April 1881
 1/2 fot i Hon Hon Olof Andersson
 1 fot i Stafus Edward stud. P. J. J.
 1/2 krona i Kinnings

Från Gilltorps gårdsarkiv

KALLELSE

till årsmöte med

Inlands Släktforskare

Måndag 19 mars 2012 kl 18.30

Jörlanda församlingshem

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Föreläsare:

Mikael Thomasson

Skröner och sägner

Gratis fika till medlemmar

Övriga 30: -

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen